

BANG VOOR MOOI WEER

*Oorlogssporen in
Leiden en omgeving*



Ruurd Kok

BANG VOOR MOOI WEER

Oorlogssporen in Leiden en omgeving

In Leiden en omgeving zijn nog steeds veel plekken te vinden met zichtbare sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat niet alleen om (resten van) bunkers, loopgraven en tankgrachten, maar ook om oorlogsschade op bomen of gebouwen en andere littekens in de stad.

Op andere plekken is in de oorlogsjaren iets bijzonders gebeurd zonder een spoor na te laten. Ooggetuigenverslagen of foto's kunnen deze verborgen oorlogsgeschiedenis zichtbaar maken. Het zijn vaak bekende plekken waar je met andere ogen naar kijkt, zodra je weet wat zich daar in de oorlog heeft afgespeeld.

Ruurd Kok (1969) blijft zich als schrijvend archeoloog verwonderen over de vele plekken waar bijzondere oorlogsverhalen verborgen liggen in het (stedelijk) landschap, soms zeer dicht bij huis. Die verhalen zijn het waard om verteld te worden en zetten vaak ook aan tot nadenken. Artikelen die eerder in het *Leidsch Dagblad* zijn verschenen vormen de basis voor deze bundel.

Met een als archeoloog van de moderne tijd geschoold oog levert Ruurd Kok in deze bundel opmerkelijke en boeiende waarnemingen van plekken uit het dagelijks stadsbeeld. Een nieuwe wijze van kijken.

Hans Blom, historicus en oud-directeur NIOD

Juist omdat de persoonlijke geschiedenis van ooggetuigen steeds minder is te horen, is het goed de verhalen te lezen over plaatsen en sporen die vanuit de Tweede Wereldoorlog zijn overgebleven.

Rens Heruer, voorzitter Historische Vereniging Oud Leiden

In *Bang voor mooi weer* legt Ruurd Kok de tot nog toe verborgen geschiedenis van de Duitse bezetting bloot. Dit boek is verplichte kost voor wie geïnteresseerd is in de Leidse regio en haar oorlogsverleden.

Hugo Schneider, hoofdredacteur Leidsch Dagblad

