

ALS DE BOM VALT



**Sporen van de koude oorlog
in Leiden en omgeving**

Ruurd Kok

ALS DE BOM VALT

Sporen van de koude oorlog in Leiden en omgeving

Schuilbunkers, noodwaterkeringen en luchtwachttorens zijn slechts enkele bouwwerken die in Leiden en omgeving herinneren aan de Koude Oorlog. Op veel plaatsen in de regio zijn stille getuigen te vinden van het militaire machtsvertoon dat de wereld vier decennia lang in een ijzige greep hield. Deze periode van hoogoplopende spanningen kwam tèn einde met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, in december 1991.

De Koude Oorlog is nog niet eens zo lang geleden, maar wordt omgeven door een waas van geheimzinnigheid. Het is verrassend te ontdekken op hoeveel plekken in onze dagelijkse omgeving maatregelen werden genomen vanwege de dreiging van een atoomoorlog. Plekken die soms onherkenbaar zijn, een tweede leven kennen of nog dezelfde functie hebben.

Schrijvend archeoloog Ruurd Kok gaat op zoek naar sporen van de Koude Oorlog en naar de persoonlijke verhalen achter deze stille getuigen. De verhalen laten zien welke gevolgen de internationale spanningen hadden voor de Leidse regio. Basis voor deze bundel vormen artikelen die eerder zijn verschenen in *Leidsch Dagblad*.



Ruurd Kok schreef ook *Bang voor mooi weer*, over sporen van de Tweede Wereldoorlog en maakte met Kleef & Koop de documentaire *Het Verdwenen Vliegveld*, over Marinevliegveld Valkenburg tijdens de Koude Oorlog.

